

על העין ועל הזין ועל השכל, ועל החיים

תמיד זה מתחיל עם העין. תמיד. ותמיד זה נמשך עם הזין. גם כן תמיד. אחרת זה לא היה נמשך וזה היה נפסק. אלה שני פרמטרים דומיננטים הכרחיים ושאינם צורכים זמן טיפוח. נכון שהם יכולים להשתפר עם הזמן, אבל, בדרך כלל הם מתייצבים על אסימפטוטה אחרי זמן לא ארוך. ואגב, לפי חוקי הטבע, השיא מגיע די מהר ואחריו מתחילה נגזרת שלילית, יכולה להיות מאד מאד רדודה, אבל, היא לא תשנה כוון. אני חושב שלעולם.

הפרמטר השלישי הוא השכל והמח וכל מה שזה מוליד. רק זה יכול להוליד משהו, אך ורק אך בלבד. זה מתחיל לאט לאט. וקשה לזיהוי. ולא תמיד הוא קיים. לפעמים, אולי אפילו לא יודעים שהוא לא קיים בכלל כי שני הקודמים מפריעים, מסתירים, מטשטשים, או שיש דברים אחרים בחיים שלא מאפשרים להבחין שהפרמטר הזה בכלל לא קיים. תשאל אותי פעם.

אני אעבור לשפת יום יום, למרות שאני בטוח שאתה הבנת מה אמרתי. אבל, זו רק היתה הקדמה. אז העיקר והכי חשוב, לפי דעתי, בין שניים שהם זוג, זה לוודא שהם יכולים לבנות משהו ביחד, במשותף, משהו שבו לכל אחד מהשניים יש תרומה מוערכת על ידי השני. בניה שנמשכת כל החיים, כשהיא קיימת, זה המתכון המנצח. הבניה היא לא של משהו אחד. כל הזמן היא משתנה. כל הזמן מתחילים משהו חדש. והחוכמה היא לדעת להמשיך ולבנות ביחד כל הזמן. בדגש ביחד.

והחוכמה העוד יותר גדולה שהיא BY FAR הכי חשובה, היא לדעת מראש, כבר בתקופת העין והזין, שזה יהיה אפשרי. זה הקטע הכי קשה ממש. לפעמים זה לוקח שנים מעטות, לפעמים עשרות. אני מבסס את התאוריה הזאת על הנסיון שלי ועל מה שאני רואה מסביבי בחוג החברים שלי. 70 שנה, 60 זוגות. יש זוג אחד או שניים שהצליח, אני חושב, להבין את מה שכתבתי כאן כבר אז. הבין מילה לא טובה. יותר נכון להגיד שהוא הרגיש. והקושי, הקושי הזה לוקח הרבה זמן וצריך להיבדק בהרבה ניסויים ובהרבה מצבים.

ויש, כל הזמן, וכל הזמן יהיו, כוחות מסביב שמפריעים. לא בכוונה מפריעים. מפריעים מטבע הוויתם. ומי מפריע הכי? שוב שני אותם פרמטרים ראשונים... העין והזין...

ופה צריך להיכנס לפעולה השכל הנלמד. השכל שנרכש עם הנסיון. השכל הזה צריך לדעת לוודא שהולך להיות תהליך של שכל ושל בניה יותר טוב מזה הקיים. וכל מה שאני אומר זה שצריך לדעת לעשות את הבחינה הזאת. זה לא פשוט. צריך כנראה לדעת להתנתק משני הפרמטרים הראשונים ולהשוות רק עם הפרמטר השלישי. ואני לא אומר שזה בלתי אפשרי. בטח שאפשרי, אבל, חשוב מאין כמוהו שיעשה עם ראש פתוח, ראש שיודע לעשות את הפרדת המשתנים שאמרתי. אולי גם צריך לעשות את הבחינה באותם טפסים לכל הנבחנים. שלא אחד ייבחן ב3 יחידות והשני ב5...

זהו. בערך. ובאחריות אני אומר שכתבתי בראשי פרקים ואולי בחצי רמזים...

ואחרון. דע לך שאתה משוש חיי. ולא רק חיי שלי. אתה יקר לי מכל. כשתהיה גדול תדע מהו יחס סבים לנכדים ומהי אהבתם שאין גדולה ממנה. ולכן, סבא, למשל כמו אני, רוצה לחסוך ממך את התלאות שאני עברתי. ועדין עובר... אני לא הייתי בין שני הזוגות שהזכרתי. אז מה שלא תעשה, וכנראה תעשה בשכל, אחרי

הכל יש לך גם קצת גנים ממני, אני מאחוריך. תומך מאחור. לא תוכל ליפול.
לעולמים.

ועוד אחרון, באמת. אתה חייב, אבל חייב לגמור את הלימודים!!! בנות אחרי הכל
יש, 50% מבנים... לימודים לא!!!

אז שתהיה שלם עם עצמך, עם כל הפרמטרים. אם היו נותנים לי היום לבחור,
והייתי צריך לוותר על פרמטר, אזי ב 100 אחוז הייתי מוותר על אחד מהשניים
הראשונים!!! לא 100, 200...

שלך, אוהב אותך, סבא שלך ד.

יוני 2018